

De waarheid maakt vrij

VOOR MIJN MOEDER,

die mij heeft geleerd vele onwaarheden
waarin vrouwen geloven te ontmaskeren
en die weet heeft van de schoonheid
en de kracht van de waarheid.

De
WAARHEID
maakt vrij

MISLEIDINGEN AAN
HET LICHT GEBRACHT

Nancy DeMoss Wolgemuth

GROEN | GELOFSOPBOUW



GROEN

De waarheid maakt vrij
Misleidingen aan het licht gebracht
Nancy DeMoss Wolgemuth

This book was first published in the United States by Moody Publishers, 820 N. LaSalle Blvd., Chicago, IL 60610 with the title *Lies Women Believe*, © 2001 by Nancy DeMoss Wolgemuth. Translated by permission. All rights reserved.

ISBN 978-90-8897-212-6
NUR 711
c-NUR 027

Vertaling: Margriet Visser-Slofstra
Ontwerp omslag: Flashworks
Opmaak binnenwerk: Gewoon Geertje

De bijbelteksten uit deze uitgave komen uit de Herziene Statenvertaling ©2010, tenzij anders aangegeven.

© 2019 UITGEVERIJ GROEN - HEERENVEEN
Alle rechten voorbehouden.

Uitgeverij Groen is onderdeel van Uitgeverij Royal Jongbloed te Heerenveen.

www.royaljongbloed.nl

VOORWOORD

Voor veel van mijn leeftijdsgenoten was **Elizabeth Elliot (1926-2015)** een geliefd rolmodel, een geliefde mentor en een geestelijke moeder. Haar verhalen over het leven en de dood van haar eerste echtgenoot, Jim Elliot, die op zijn 28ste werd gedood door de Huaoranistam in Ecuador, fascineerden ons. Later waren we onder de indruk van haar boeken en spreekbeurten, en van *Gateway to Joy*, haar dagelijkse radioprogramma vol bijbelse wijsheid en praktische bemoediging. Revive Our Hearts, de organisatie waarvoor ik mag werken, ging in 2001 van start als opvolger van Elisabeths programma. Wat ben ik dankbaar voor deze mooie erfenis!

Hoewel we elkaar enkele keren zijn tegengekomen, kende ik Elisabeth niet persoonlijk. Ik bewonderde haar op afstand en haar oprechte, tot nadenken stemmende boodschap heeft mijn leven en denken als jonge vrouw sterk beïnvloed.

Toen ik *De waarheid maakt vrij* schreef, vroeg ik Elisabeth of zij een voorwoord wilde schrijven. Ik had het gevoel dat zij, meer dan wie ook, het hart en de essentie van de boodschap van mijn boek belichaamde. Ik was vereerd en dankbaar dat zij er indertijd in heeft toegestemd om dat te doen.

Het is nu vijftien jaar later. Ik heb gehuild bij het bericht dat Elisabeth in de Heere was ontslapen. Haar eeuwige winst is voor ons een tijdelijk verlies. Ook al dient ze Christus niet meer op aarde, we hebben haar voorwoord in deze herziene uitgave van *De waarheid maakt vrij* gehandhaafd. Ik hoop dat een nieuwe generatie vrouwen

zich laat inspireren om haar boeken te lezen, haar Meester te volgen, de waarheid te omarmen, en dat zij zich net als Elisabeth laten raken door Christus' wijsheid en genade.

NANCY DEMOSS WOLGEMUTH (2018)

Nancy DeMoss Wolgemuth is een vrouw die begaan is met anderen en die blijk geeft van groot inzicht. Zij heeft de moed gehad om zich te verdiepen in de opvattingen en misvattingen van vrouwen, en in hun hoop, angsten, mislukkingen en verdriet. Een groot deel hiervan had vermeden kunnen worden als er niet was geluisterd naar onwaarheden die dertig jaar of nog langer geleden verspreid werden – onwaarheden als: ‘Je kunt alles hebben’, ‘Vermijd de compassievalkuil’, ‘Alles wat mannen kunnen, kunnen wij beter’, enzovoort.

Deze onwaarheden zijn uiteraard veel eerder ontstaan. De vrouw die God gaf aan Adam, de eerste man, luisterde naar de fluisteraar: ‘Heeft God dat echt gezegd?’ Eva luisterde naar de slang in de hof. In plaats van haar te beschermen tegen de geuite onwaarheden zei haar man: ‘Als mevrouw het zo graag wil, dan kan ze het krijgen.’ Als gevolg hiervan deed de zonde haar intrede in de wereld, en door de zonde kregen we te maken met de dood. Eva weigerde wat ze had gekregen, eigende zich toe wat ze niet had gekregen, en zei feitelijk: ‘Mijn wil geschiede.’

Dankzij God is er verlossing. Een eenvoudig dorpsmeisje uit Nazareth kreeg bezoek van een engel, die haar een verrassende boodschap bracht. Maria zou de moeder worden van de Zoon van God. Hoewel dit bericht haar in grote verwarring bracht, nam ze de boodschap aan. ‘Zie, de dienaar van de Heere’, antwoordde ze. ‘Laat met mij geschieden overeenkomstig uw woord.’

Ik bid dat de Geest van God je tijdens het lezen van dit zeer noodzakelijke boek zal leiden. ‘Het wezen van waarlijk gered zijn,’ schrijft de auteur, ‘is geen kwestie van belijdenis of prestatie, maar van verandering: “Daarom, als iemand in Christus is, is hij een nieuwe schepping: het oude is voorbijgegaan, zie, alles is nieuw geworden.”’

ELISABETH ELLIOT (2001)

Dank U, Vader, dat U Uw waarheid aan ons bekendmaakt
door Uw Woord
en in Uw Zoon, Jezus Christus.

Dank U voor de vrouw die dit boek in haar handen heeft.
wat haar leeftijd of burgerlijke staat ook is,
Hoe veel of weinig ze ook van U heeft ervaren in het verleden,
wat haar huidige omstandigheden en uitdagingen ook zijn ...

Ik vraag U Uzelf aan haar bekend te maken
terwijl ze dit boek leest.
Dat ze de vrijheid en de vreugde van het wandelen
in de waarheid mag ervaren.
En dat ze door U gebruikt mag worden als een instrument,
dat ze genade en waarheid mag brengen in het leven
van andere vrouwen.
Ik bid dit om Jezus' wil, en in Zijn heilige Naam.
Amen.

INHOUD

Inleiding	13
DEEL 1 GRONDBEGINSELEN	25
HOOFDSTUK 1 <i>De waarheid of de gevolgen</i>	27
DEEL 2 ONWAARHEDEN WAARIN VROUWEN GELOVEN	45
HOOFDSTUK 2 <i>Onwaarheden over God</i>	47
1. Eigenlijk is God niet goed	49
2. God houdt niet van mij	52
3. God lijkt op mijn vader	54
4. Eigenlijk is God niet genoeg	57
5. Gods wegen zijn te beperkend	58
6. God moet iets aan mijn problemen doen	62
HOOFDSTUK 3 <i>Onwaarheden over onszelf</i>	67
7. Ik ben niets waard	68
8. Ik moet meer van mijzelf houden	72
9. Ik kan mijzelf niet veranderen	74
10. Ik heb er recht op	77
11. Lichamelijke schoonheid is belangrijker dan innerlijke schoonheid	81
12. Ik hoef niet te leven met onvervulde verlangens	88

HOOFDSTUK 4 Onwaarheden over de zonde	95
13. Ik kan zondigen en ermee weggomen	96
14. Mijn zonde stelt eigenlijk niet zoveel voor	102
15. God kan niet vergeven wat ik heb gedaan	104
16. Ik heb het niet gedaan!	106
17. Het lukt mij niet de zonde altijd te weerstaan	109
HOOFDSTUK 5 Onwaarheden over prioriteiten	118
18. Ik red het niet om alles te doen wat ik zou moeten doen	119
19. Ik heb geen vaste momenten voor Woord en gebed nodig	125
20. Mijn werk thuis is minder belangrijk dan mijn baan of andere activiteiten buitenshuis	129
HOOFDSTUK 6 Onwaarheden over seksualiteit	137
21. Ik kan het er met niemand over hebben	138
22. Mijn seksualiteit staat los van mijn spiritualiteit	145
23. Dit is wie ik ben	150
24. Gods maatstaven voor seks zijn achterhaald	154
25. Ik heb een uitlaatklep nodig voor mijn seksuele verlangens	159
HOOFDSTUK 7 Onwaarheden over het huwelijk	168
26. Ik heb een man nodig om gelukkig te zijn	169
27. Het is mijn taak mijn partner te veranderen	173
28. Mijn man wordt geacht mij te dienen	178
29. Als ik mij onderwerp aan mijn man, voel ik me waardeloos	184
30. Als mijn man zich passief opstelt, moet ik het initiatief nemen, anders gebeurt er niets	192
31. Mijn huwelijk valt niet te redden	198

HOOFDSTUK 8 Onwaarheden over moederschap	208
32. Ik heb recht op zeggenschap over mijn voortplantingskeuzes	209
33. We kunnen ons geen (of niet nog meer) kinderen veroorloven	217
34. De manier waarop mijn kinderen opgroeien heb ik wel/niet in de hand	223
35. Mijn kinderen komen op de eerste plaats	232
36. Ik ben/zij is geen goede moeder	235
HOOFDSTUK 9 Onwaarheden over emoties	245
37. Als ik iets voel, dan moet dat wel waar zijn	246
38. Ik kan mijn emoties niet beteugelen	249
39. Ik heb mijn reacties niet onder controle wanneer mijn hormonen opspelen	253
40. Ik kan er niet tegen om me depressief te voelen	258
HOOFDSTUK 10 Onwaarheden over omstandigheden	273
41. Als mijn omstandigheden anders waren geweest, was ik een ander mens geweest	275
42. Ik hoef niet te lijden	278
43. Mijn omstandigheden zullen nooit veranderen; het blijft altijd zo	281
44. Ik kan echt niet meer verdragen	284
45. Het draait allemaal om mij	287

DEEL 3 WANDELEN IN DE WAARHEID	297
HOOFDSTUK 11 <i>Onwaarheden weerleggen met de waarheid</i>	299
Kiezen voor de weg van de waarheid	303
De veranderende kracht van de waarheid	307
HOOFDSTUK 12 <i>De waarheid die ons bevrijdt</i>	311
Dankbetuiging	323
Noten	327

Wat zal Eva zich ellendig hebben gevoeld. Verdreven uit Eden, gekleed in dierenhuiden, een nijdige man en over niet al te lange tijd de moeder van het eerste kind dat werd vermoord – én de moeder van zijn moordenaar.

Eenzaam.

Verslagen.

Mislukt.

Wat zal het zwaar zijn geweest om vanuit Eden een wereld te betreden waarin Adam en zij strijd moesten leveren om in leven te blijven. Wat zal het zwaar zijn geweest om een paradijs te hebben gekend en vervolgens gesommeerd te worden om te vertrekken.

Waar zou Eva op dat moment naar hebben verlangd?

Waar zou jij naar hebben verlangd?

Ik denk dat Eva met hart en ziel heeft terugverlangd naar het moment vlak voor de hap van de verboden vrucht, het moment waarop ze haar arm uitstreekte naar de takken van de boom van kennis van goed en kwaad en ze nog terug kon.

Ze snakte ernaar het over te doen, om het meteen de eerste keer goed te doen.

Dat gevoel komt ons bekend voor, toch?

We hebben ervaring met nederlagen en mislukkingen, met moeiten en verwarring.

Wij weten wat het is om strijd te leveren tegen een zelfzuchtig hart, een vitterig karakter, boosheid, jaloezie en verbittering.

Onze tekortkomingen hoeven niet zo extreem te zijn als die van Eva. Het hoeven geen rampzalige openbare gebeurtenissen te zijn.

Misschien gaat het om 'kleine' missers. Toch laten ze zien hoe ver ons hart verwijderd is van waar het zou moeten zijn. En we snakken ernaar dingen over te doen, om te kunnen leven in harmonie en vrede.

Bij elke vrouwenconferentie vraag ik de vrouwen op een kaartje gebedspunten te noteren zodat ons gebedsteam tijdens het weekend voorbede voor hen kan doen. In de loop der jaren heb ik heel wat van die kaartjes gelezen. Vaak was ik tot tranen geroerd om wat erop stond en terneergeslagen door de realiteit van wat zo veel christenvrouwen meemaken.

- Vrouwen wier huwelijk aan een zijden draadje hangt.
- Vrouwen met hartzeer om hun kinderen.
- Vrouwen die overweldigd worden door fouten en kwetsuren uit het verleden.
- Vrouwen met ernstige persoonlijke worstelingen.
- Vrouwen vol twijfel en verwarring over hun leven met God.

Het gaat hier om heel gewone vrouwen. Sommigen gaan al hun hele leven naar de kerk. Sommigen maken deel uit van jouw en mijn gemeente. Ze helpen bij de kindernevendienst en zijn lid van de zanggroep. Sommigen nemen wekelijks deel aan een gespreksgroep of zijn misschien zelf degene die de bijbelstudie leidt. Vraag je hoe het ermee gaat, dan zeggen ze glimlachend: 'Prima.' Je hebt geen enkel vermoeden van de verwarring en de pijn die schuilgaan onder hun ogenschijnlijk rustige houding.

Dit gaat niet over bijzondere situaties. Ik heb het niet over een paar uitzonderlijke, disfunctionele vrouwen in de marge van de samenleving. Wie van ons kent immers niet gevoelens van verbijstering, angst of gebrokenheid?

Onze cultuur heeft te maken met een epidemie van 'zielsziekten', niet alleen onder vrouwen in de wereld 'daarbuiten', ook onder vrou-

wen in de kerk. Velen van ons kunnen van tijd tot tijd als volgt worden omschreven:

uitgeput	verslagen	verward	gespannen
vermoeid	ontmoedigd	boos	angstig
overweldigd	beschaamd	gefrustreerd	eenzaam

... en ja, zelfs suïcidaal

Suïcidaal? Jij en ik zouden vermoedelijk verbaasd reageren op het aantal christenvrouwen, in welk gezelschap ook, dat in de afgelopen weken of maanden heeft overwogen zich van het leven te beroven. Onlangs sprak ik een vrouw met een verantwoordelijke functie bij een christelijke organisatie die haar hele leven al worstelt met suïcidale gedachten. Ik twijfel er niet aan of een van de vrouwen die deze paragraaf leest is aan het einde van haar Latijn. Misschien ben jij het. Misschien heb je het gevoel dat het leven geen waarde heeft. Laat me dit tegen je zeggen: er is hoop. Dit boek doet jouw problemen niet verdwijnen, maar het kan je wijzen op Iemand Die je kan helpen. Lees dus alsjeblieft verder.

Geestelijke gebondenheid is ook een uitdrukking die me te binnen schiet als ik aan christenvrouwen denk. Ik durf zelfs te beweren dat de meerderheid van de vrouwen die ik ken (ook ikzelf van tijd tot tijd) op een of meer levensterreinen niet vrij is.

Veel vrouwen gaan bijvoorbeeld gebukt onder schuldgevoel en veroordeling. Ze genieten niet vrijuit van Gods genade en liefde.

Velen zijn slaaf van hun verleden. Ongeacht of dat het gevolg is van hun eigen falen of van dat van anderen, hun verleden hangt als een molensteen om hun nek. Overal en altijd dragen zij het met zich mee, niet in staat zich van hun last te bevrijden.

Anderen worden geketend door wat de Bijbel 'mensenvrees' noemt. Zij zijn in de ban van angst voor afwijzing, angst voor wat