

God heeft de *onaanraakbaren* lief

God heeft de *onaanraakbaren* lief

De wonderen in mijn leven
als Indiase Dalit

Elisha Chowtapalli



UITGEVERIJ TOETSSTEEN
WWW.TOETSSTEEN-BOEKEN.NL

ISBN 9789492818126
© 2020 Uitgeverij Toetssteen
Oosterslag 4
NL 8385 GW Vledderveen Dr

An incredible journey by faith
© 2014 (4^e druk) Elisha Chowtapalli
Eerste druk in 2010
LIGHT Home, Gollanapalli (India)

Vertaling: Klaas de Jong
Correcties: Bertie de Jong-Hovinga
Opmaak: Gewoon Geertje
Ontwerp omslag: Willeke Brandsma
Coverfoto: kerstviering in LIGHT Home (Elisha Chowtapalli)

Inhoudsopgave

| | |
|--|-----|
| Aandachtspunten voor de Nederlandse lezers | 7 |
| Voor mijn familie | 9 |
| Voorwoord | 11 |
| 1. Mijn jeugd | 15 |
| 2. Dalits – de <i>onaanraakbaren</i> van India | 23 |
| 3. Opleiding en beroepen | 31 |
| 4. Bekering, theologiestudie en vervolging | 41 |
| 5. Naar Australië | 51 |
| 6. Mijn droom voor een weeshuis | 61 |
| 7. De groei van het Light Home | 67 |
| 8. Mijn tweede bezoek aan Australië en Gods wonderen | 77 |
| 9. Uitbreiding met nieuwe bedieningen | 85 |
| 10. Stappen zetten in geloof | 105 |

| | |
|--|-----|
| 11. Over kinderen | 115 |
| 12. Mijn droom: rechten voor de Dalits | 123 |
| Conclusie | 137 |
| Dankwoord | 141 |
| Aanbevelingen | 143 |

Aandachtspunten voor de Nederlandse lezers

Dit boek is de Nederlandse vertaling van de vierde en laatste druk van *An incredible journey by faith* die in 2014 werd uitgebracht. In overleg met de auteur is besloten om de cijfers in het boek niet aan te passen aan de huidige situatie. Uiteraard zijn die voor zover al beschikbaar niet meer exact hetzelfde maar er zijn geen wezenlijke verandering in de situatie van de Dalits. Op het moment dat de Nederlandse vertaling in april 2020 gedrukt wordt, dreigt de situatie zelfs te verslechteren. De Indiase maatschappij is eind maart in lockdown gegaan om verspreiding van het coronavirus (COVID-19) tegen te gaan. Elisha schreef dat dit de Dalits in grote problemen brengt. Bijna alle *onaanraakbaren* zijn dagloners. Als ze niet kunnen werken, komt er geen geld binnen en een spaarpotje hebben ze niet. Het is werken of verhongeren.

Een andere bedreiging is de toename van de vervolging van christenen in India. De nationalistische Hindoepartij BJP heeft in 2019 meer macht gekregen. Deze partij wenst geen christenen en moslims in India.

In de oorspronkelijke tekst zitten vrijwel geen tussenkopjes in de hoofdstukken. Om het leesbaarder te maken, zijn die in de Nederlandse versie toegevoegd in de eindredactie.

De beschrijving van de activiteiten en programma's van Elisha's organisatie is al indrukwekkend. Maar in 2015 kwam er nog een bijzondere activiteit bij: het maken van leren damestassen en jute tassen.

Twaalf vrouwen hebben daardoor nu werk en de droom van Elisha is honderd in 2025. Kenmerkend voor de aanpak van Elisha is dat het leer van de damestassen op een duurzame manier met eikenschors wordt geloid.

Dit boek heeft diepe indruk op mij gemaakt en de samenwerking met Elisha was ondanks de duizenden kilometers afstand uitstekend. Op mijn vragen kwam steeds binnen een paar uur antwoord. Ik wens Elisha dan ook veel zegen in zijn bediening.

Klaas de Jong, Vledderveen Dr, 31 maart 2020

Voor mijn familie

Dit boek heb ik opgedragen aan mijn lieve familie: mijn grootmoeder Annamma die voor mij zorgde, mijn vader Abraham en mijn moeder Santoshamma die zo goed als ze konden me hielpen en me tot grote steun waren in mijn bediening, mijn oudere zuster Nirmala Kumari en mijn zwager Vasanth Kumar die een vitale rol spelen in het dagelijks leven op het Light Home, mijn broer Ravi en mijn jongere zuster Ruth en mijn zo vriendelijke en mooie vrouw Sindhu die me de ruimte heeft gegeven om zoveel tijd en dromen te besteden aan Light Home.

Dank aan al mijn Australische vrienden die als eersten in mij en mijn visie geloofden en op bezoek kwamen na de oprichting van Light Home.

Warme dank aan allen die mij hebben gesteund met gebed en met giften.

Mijn familie en mijn Australische vrienden hebben mij enorm bemoeidigd en gesteund. In goede en in slechte tijden waren ze bij mij. Zonder hulp zou ik niet bereikt hebben wat er nu tot stand is gekomen.

Ik ben er trots op dat ik dit boek kan opdragen aan mijn familie die me steeds heeft gesteund.

Elisha Chowtapalli

Voorwoord door Paul Disher

De ontmoetingen met Elisha behoren tot de hoogtepunten van het leven van mij en mijn vrouw. Laat ik eerst vertellen hoe onze wegen elkaar kruisten.

Op 2 mei 2005 lag ik in het ziekenhuis met in mijn gedachten een koortsachtig zoeken naar antwoorden. Waarom? Waarom liet God dit gebeuren? Waar was Uw beschermende engel die naar ik veronderstelde het leven van onze dochter Anna had moeten bewaren? Ik had haar meegenomen voor een ritje op mijn motor. De pleziertocht eindigde toen een vrachtauto zonder waarschuwing over ons heen reed. Onze dierbare dochter kwam om. Mijn vrouw Linda en ik kregen niet eens de kans voor een afscheidswoord.

Tussen alle rondtollende gedachten in mijn hoofd door hoorde ik een zachte stem die tegen mij zei dat dit het begin was van een nieuw hoofdstuk en dat Jezus Christus hierin zou worden verheerlijkt. Anna was nu bij Hem. Op een vreemde manier kreeg ik een gevoel van vrede en het gevoel dat de Geest van God werkelijk aanwezig was.

In 1981, toen ik 16 was, kwam Jezus in mijn leven. Al vroeg droomde ik ervan om evangelist te worden en af en toe kreeg ik de gelegenheid om mijn geloof te delen en te zien dat sommige zielen tot Christus kwamen. De volgende vijftienvintig jaar probeerde ik trouw aan God te zijn en zette ik me in om een goede echtgenoot te zijn en een goede vader voor onze dochters Miriam en Anna. Ik had ook een twaalfal jaren hard gewerkt om een bedrijf op te bouwen en de Heer gaf daar veel zegen op. Toen ik 38 werd, begon ik me af te vragen welk doel God had met ons bedrijf. We bezaten een eigen huis, hadden een gezonde spaarrekening en bouwden een goed pensioen op, maar ik was ernstig depressief geworden en verlangde wanhopig naar bevrijding. Ik hoopte

en bad dat God een beter plan voor me had. En toen ik in het ziekenhuis lag, gaf Lyn me het dagboek van Anna dat ze had gevonden. Ik las erin over Anna's droom om een muziekband met de naam *WakeUp* op te richten. Toen begon God tot mij te spreken. Ik luisterde en een nieuw hoofdstuk in mijn leven begon zich te ontfouwen. God liet me zien dat ik haar droom zou vervullen. Ik ging aan de slag met de organisatie van een eerste *WakeUp* in mijn woonplaats Tamworth. Op 16 september hadden we de eerste *WakeUp Event*. Ik predikte het evangelie van Jezus Christus met vrucht. De droom van Anna was vervuld en mijn droom om evangelist te worden, begon nu. Mijn bedrijf was winstgevend genoeg om *WakeUp* te financieren.

Terwijl ik druk bezig was om de wereld te redden, raakte mijn vrouw Lynda in een diepe depressie die maanden duurde. Ze wilde niet meer leven en kreeg geen eten meer door haar keel. Ik vreesde dat ze zou verhongeren en sterven aan een gebroken hart. Maar - Jezus zij geprezen - de dag kwam dat ze begon te herstellen. Ze kreeg daarna een uitnodiging om naar India te gaan van een groep vrouwen die in streken met veel armoede hielpen met het opzetten van kleine bedrijfjes. De reis naar India veranderde haar leven. Terwijl ze tijd doorbracht met Indiase vrouwen en hun kinderen werkte God aan het herstel van haar gebroken hart.

Toen ze weer thuis was, wilde ze mij meenemen op een reis naar India. Ik preees Jezus dat Hij haar weer iets had gegeven om voor te leven. Twaalf maanden later gingen we gedrieën - Miriam ging ook mee - aan boord van een vliegtuig naar India.

Terwijl we plannen maakten voor de reis kwam ik voor het eerst in contact met Elisha op een bijeenkomst van Fusion in Sydney. Zijn persoon en zijn droom over het oprichten van een kindertehuis inspireerden me. In de volgende twee jaren kreeg ik via de nieuwsbrief van Fusion steeds informatie over hem. Elisha was nog maar 26 en maar 4 jaar christen. Het verbaasde mij dat zo'n jonge man al zo'n nobele droom had. Elisha's geloof was een inspiratiebron voor mij en de snelle ontwikkeling van zijn plannen was dat nog meer.

Wat de grootste indruk op mij maakte, was het vermogen van Elisha om te dromen en die dromen uit te voeren. Het bezoek aan zijn familie en de kinderen van het Light Home was een hoogtepunt in ons leven. Terwijl ik dit voorwoord schrijf, trek ik met Elisha dwars door India om *WakeUp Events* en conferenties voor kerkleiders te organiseren. Er komen veel Hindoes om gedoopt te worden en Jezus Christus als de ware God aan te nemen. Veel kerkleiders worden uitgedaagd om terug te keren tot de eerste kerk die werd en wordt gebouwd op het fundament van de apostelen en profeten met Jezus Christus zelf als de hoeksteen (Efeziërs 2:19-20).

Ik dank Jezus dat Hij Elisha in mijn leven heeft gebracht en al deze dingen mogelijk heeft gemaakt.

Paul Disher, (New South Wales) Australië

1. Mijn jeugd

Het was mijn grote wens om dit boek te schrijven maar waar moest ik beginnen en hoe. Tijdens mijn verblijf bij de familie Disher in het Australische Kootingal in maart 2008 begon ik ermee. Ik bad God om me duidelijk te maken waar ik moest beginnen. Toen leidde Hij me bij het schrijven. De vraag waar mijn verhaal moest beginnen werd duidelijk na gebed en gesprekken met vrienden. Ik besloot om te vertellen vanaf het eerste begin van mijn leven.

Mijn naam is Elisha Chowtapalli. Ik ben opgegroeid in een heel arm christelijk gezin. Mijn familie behoort tot het volk van de Dalits, de *onaanraakbaren* in India. Mijn geboortedorp is Gollanapalli. Het ligt in de deelstaat Andhra Pradesh in Zuid-India. Het is een heel klein dorp net als duizenden andere in India zonder ook maar een enkele basisvoorziening. Daar heb ik mijn hele leven gewoond en is er een grote liefde voor mijn dorp en mijn volk in mij gegroeid. Om een bepaalde reden beviel mijn naam me niet. Daar zal ik in de volgende hoofdstukken meer over vertellen.

MIJN LEEFTIJD WEET IK NIET

Mijn exacte geboortedatum is niet bekend. Mijn ouders zijn analfaab en konden de datum daarom niet vastleggen. Toen ze me bij de school inschreven, gaven ze een datum op die hen goed leek: 1 juni 1979. Dat werd dus mijn verjaardag. Ik droom ervan om de echte datum te ontdekken zodat ik net als anderen mijn verjaardag kan vieren op de werkelijke geboortedatum. Ik heb er al onderzoek naar gedaan. Tot mijn verrassing vond ik in onze kerk een doopakte waarop staat vermeld dat mijn vader op 22 april 1979 werd gedoopt. In India