

Thuis in het Woord

Thuis in het Woord

Met je hoofd en je hart de Bijbel bestuderen



Jen Wilkin

 J/groen

Thuis in het Woord

Met je hoofd en je hart de Bijbel bestuderen

Jen Wilkin

Original edition:

Women of the Word: How to Study the Bible with Both Our Hearts and Our Minds

Copyright © 2014 by Jennifer Wilkin

Published by Crossway, a publishing ministry of Good News Publishers,

Wheaton, Illinois 60187, U.S.A.

This edition published by arrangement with Crossway.

All rights reserved.

ISBN 978-90-8897-260-7

NUR 707

c-NUR 003

Vertaling: Margriet Visser-Slofstra

Ontwerp omslag: Huisvanmijn

Opmaak binnenwerk: Gewoon Geertje

Bijbelteksten in deze uitgave worden geciteerd uit de Herziene
Statenvertaling © 2010/2016, tenzij anders aangegeven.

© 2020 UITGEVERIJ GROEN - HEERENVEEN

Alle rechten voorbehouden.

Groen is onderdeel van Royal Jongbloed Publishing.

www.royaljongbloed.com

www.uitgeverijgroen.nl

Voor Jeff, die mij het beste kent.
Jij geeft me moed.

*Maak de HEERE met mij groot,
laten wij tezamen Zijn Naam roemen.*

Psalm 34:4

Inhoud

Voorwoord	9
Inleiding	11
1 De boel omkeren	17
2 Het pleidooi voor bijbelse geletterdheid	33
3 Studeer met een gericht doel	47
4 Studeer met een gericht perspectief	59
5 Studeer met geduld	75
6 Studeer met een gericht proces	89
7 Studeer met gebed	107
8 Alle elementen samen	113
9 Hulp voor docentes	133
Conclusie	153
Aanbevolen literatuur	161
Index van bijbelteksten	163
Dankbetuiging	167
Noten	169

Voorwoord

Er is bijna geen groter wonder dan het feit dat God Zijn levende Woord in de Bijbel aan ons gegeven heeft. Er is geen belangrijker boek en het is van groot belang dat we dit Boek lezen en gehoorzamen.

En hoewel we dit met ons verstand weten en ook met ons hart geloven, kan het toch zo zijn dat het bijbellezen en het bestuderen van de Bijbel overweldigend kan aanvoelen. Aan de ene kant zijn we met sommige gedeelten overbekend, maar aan de andere kant kan ons het gevoel overvallen dat we eigenlijk zo bitter weinig weten.

We merken dat wanneer een ongelovig iemand doorvraagt over de Bijbel. Wanneer we theologen horen discussiëren over diepgaande onderwerpen en wanneer we een preek horen waarvan we denken ... klopt het wel wat er gezegd wordt?

We zijn blij met de dingen die we weten, maar we voelen ons ongerust over de dingen die we niet weten. En om onze onwetendheid op te lossen, zoeken we naar artikelen op internet, kijken we in bijbelstudiemateriaal, of bladeren we door een boekje. En bij alles wat je ziet en leest denk je ... klopt het wel, of mis ik iets? Of je denkt: Er staat hier iets over in de Bijbel, maar waar en hoe? Misschien herken je het wel: dat je soms zelfs na jaren christen te zijn geweest, je je gewoon bijbels analfaabeet kunt voelen.

In die onzekerheid en dat gevoel van analfabetisme komt Jen Wilkin ons te hulp. In dit kleine boek helpt zij ons om de Bijbel te bestuderen met ons hoofd en met ons hart. Ze leert ons hoe wij,

als heel gewone vrouwen, zelf de Bijbel kunnen bestuderen, zonder afhankelijk te zijn van bijbelstudiematerialen en commentaren. Haar boek geeft een plan dat je verstand zal aanscherpen en je hart zal transformeren. Want hoe meer je de Bijbel bestudeert, hoe meer je ziet, en hoe meer je houdt van de Gever van het Woord. We hopen dat veel vrouwen door dit boek God meer en meer liefhebben en dat zij vaststaan in Zijn Woord. Dan zullen we een antwoord hebben voor hen die vragen naar de hoop die in ons is en zullen we tot elk goed werk, ook ons werk als vrouw en moeder, volkomen toegerust zijn. (2 Tim. 3:17)

Van harte aanbevelen,

Wilma Samyn
Marieke den Butter

Inleiding

'HOE VERPLAATS JE EEN BERG?

LEPEL VOOR LEPEL.'

CHINEES GEZEGDE

Dit boek gaat over het verplaatsen van een berg. Het gaat over mijn eigen berg, maar ik moet bekennen dat ik pas na mijn twintigste doorhad dat die berg bestond. Ik vermoed dat het ook over jouw berg zou kunnen gaan, maar dat laat ik aan jou over. In tegenstelling tot Pikes Peak of de Kilimanjaro is deze berg niet onmiddellijk te zien – het kost tijd om de berg te ontwaren. Maar in tegenstelling tot een echte berg kan deze berg verplaatst worden. Gelukkig maar, want aan de andere kant bevindt zich iets onuitsprekelijk moois.

Als er zoiets als een kerkelijke stamboom bestond, zou er bij mij 'gemengde afkomst' op staan. Tijdens mijn jeugd was ik op zoek naar een kerk waar ik me thuis voelde. Ik volgde afwisselend een van beide ouders (ze scheidden toen ik negen was) naar hun gemeenten. Bij zeven verschillende denominaties heb ik tijd doorgebracht. Ik deed mee aan de zondagsschool, de vakantiebijbelschool, jeugdgroepen en retraites.

Als kind werd ik besproeid en als tiener ging ik kopje onder. Ik zong gezangen, begeleid op orgel, en ik zong lofliederen vanaf het scherm, onder gitaarbegeleiding. Ik leerde mijn handen tijdens de dienst op te steken en ik leerde ze langs mijn zij te houden. Ik

hoorde preken die op één dreun werden voorgelezen en preken die vol vuur werden verkondigd. Ik leerde zowel het ritme van de geloofsbelijdenissen en de liturgie als het ritme van tamboerijnen en dansen. Ik hield 'stille tijd' en kende talloze bijbelverzen uit het hoofd om een gratis reis naar het zomerkamp te verdienen. Ik leerde het Evangelie met mijn verloren vrienden te delen. Ik was een kerkkind – een kind van vele kerken weliswaar – en ik kon zondagsschoolvragen beantwoorden op een manier die de leiding deed glimmen van trots.

Tijdens mijn studie zette ik mijn denominatiereis voort. Ik las stichtelijke boeken en volgde bijbelstudies om de vlammen van mijn geloof aan te wakkeren. In mijn laatste jaar werd ik gevraagd een bijbelstudie te leiden. Maar ik liep rond met een geheim dat mensen met mijn achtergrond niet vreemd is: ik had weinig bijbelkennis. Natuurlijk kende ik wel delen ervan – ik herinnerde me verhalen van de vakantiebijbelschool en ik kon verzen citeren uit het Nieuwe Testament en de Psalmen – maar ik wist niet hoe de gedeeltes die ik kende bij elkaar pasten, laat staan hoe die pasten bij de gedeeltes die ik nog niet kende. In mijn perifere blikveld doemde een berg op vol bijbelse onwetendheid die mij reden tot zorg begon te geven. Hoewel ik koesterde wat ik wist, ging ik me zorgen maken over alles wat ik niet wist.

Mijn tijd in al die verschillende kerken had me de verontrustende waarheid geleerd dat alle voorgangers veel te zeggen hadden, maar dat niet alle voorgangers hetzelfde zeiden. Wie had er gelijk? Bestond er zoiets als de opname van de gemeente of niet? Moest God onze gebeden verhoren als we op een bepaalde manier baden? Moest ik worden overgedoopt? Hoe oud is de aarde? Werden oudtestamentische gelovigen anders gered dan nieuwtestamentische gelovigen? Mijn docenten klonken doorgaans allemaal even overtuigend. Hoe kon ik weten wie de Bijbel op de juiste manier uitlegde en wie er een dwaalleer verkondigde?

Toen ik persoonlijk ervaring opdeed met de pijnlijke uitwerking van een dwaalleer, groeide er een verlangen in mij om zelf te weten wat de Bijbel leert.

Het huwelijk en het moederschap vergrootten mijn gevoel van urgentie om kennis op te doen. Ik merkte hoe onvoorbereid ik was op het vervullen van mijn rol op een manier die God eer bewees. Ik wist echter niet waar ik moest beginnen om het probleem te verhelpen. Het leek me overduidelijk dat ik meer kennis van en inzicht in de Bijbel moest zien te krijgen, aangezien God in de Bijbel Zijn geopenbaarde wil aan ons heeft gegeven. Maar het voelde als een overweldigende taak. Waar moest ik beginnen? En waarom brachten de dingen die ik al deed geen merkbare verbetering? Hoe zou ik de berg van mijn bijbelse onwetendheid kunnen verplaatsen?

Het antwoord was natuurlijk heerlijk eenvoudig. Het antwoord luidde: 'lepel voor lepel'. Gelukkig reikte iemand mij een lepel aan.

Ik beken dat ik bij mijn eerste bijbelstudie voor vrouwen op zoek was naar een gesprek met volwassenen en een koffiebroodje, en niet per se in die volgorde. De verleidelijke roep van gratis oppas kon deze jonge moeder van een drie maanden oude baby niet weerstaan. Ik ging ernaartoe om het huis uit te kunnen en mij opnieuw in het land van de levenden te begeven. Ik trof er iets geweldigs aan: een groep gelijkgestemde vrouwen om mee samen te komen, te bidden en aan bijbelstudie te doen. Aanvankelijk besepte ik dat niet, maar het bleek de start te zijn van een proces van leerling naar docente, waarbij ik 's nachts wakker lag en plannen maakte hoe ik meer vrouwen kon voorzien van lepels, biddend dat er heel wat bergen in de zee zouden worden geworpen.

In dit boek wil ik je graag uitrusten met de beste lepel die ik te bieden heb. Het is de bedoeling je niet zozeer een doctrine, een concept of verhaallijn aan te leren, maar je een studiemethode

aan te bieden waarmee je de Bijbel op eigen gelegenheid kunt ontsluiten. Die methode is bedoeld om je uit te dagen om na te denken en te groeien, met gebruikmaking van hulpmiddelen die ons allen ter beschikking staan, ongeacht of we een middelbare-school diploma hebben of een theologische opleiding hebben gedaan, ongeacht of we er elke dag enkele minuten of enkele uren

aan kunnen besteden. Dit boek wil verandering brengen in hoe jij over bijbelstudie denkt.



Dit boek wil
verandering
brengen in hoe jij
over bijbelstudie
denkt.

Misschien lijkt jouw verhaal in niets op dat van mij – misschien heb jij je leven lang dezelfde kerk bezocht of ging je helemaal niet naar de kerk. Maar ik vermoed dat je bekend bent met het vage gevoel van onbehagen dat een leven in de schaduw van een berg oplevert.

Er wordt wel gezegd dat wij worden wat wij aanschouwen. Ik geloof dat niets ons leven meer kan veranderen dan het aanschouwen van God in Zijn Woord. Hoe kunnen we gelijk worden aan het beeld van een God die we niet aanschouwd hebben? Aan de andere kant van de berg van mijn bijbelse onwetendheid bevond zich een visioen van een hoogverheven God, een visioen van Genesis tot Openbaring dat ik nodig moest zien. Ik kan niet zeggen dat ik die hele berg uit mijn gezichtsveld heb verwijderd, maar het is mijn bedoeling om met rouwrandjes onder mijn nagels en een lepel in mijn hand begraven te worden. Ik heb mij vast voorgenomen dat geen enkele berg van bijbelse onwetendheid mij ervan zal weerhouden om Hem zo helder te aanschouwen als mijn zeventig of tachtig jaar op deze aarde mogelijk zullen maken.

Dit is dus een boek voor vrouwen die bereid zijn om te graven. Dit is een boek voor vrouwen die bereid zijn om de berg van hun onsamenhangende inzicht in de Heilige Schrift recht aan te kijken, en die berg vervolgens met een lepel in de hand opdracht geven opzij te gaan.

Vragen ter overdenking

1. Wat is jouw kerkelijke 'stamboom'? Hoe heeft jouw contact met verschillende kerken (of het ontbreken ervan) vormgegeven aan jouw kijk op bijbelstudie?
2. Hoe bewust ben jij je van je behoefte aan meer bijbelkennis? Welke gebeurtenissen of ervaringen hebben je doen beseffen dat je de Bijbel beter moet leren kennen?
3. Welke ervaring heb je gehad met verkeerd of slecht onderwijs? In hoeverre speelde onwetendheid over de inhoud van de Bijbel een rol bij het feit dat de docent verkeerde informatie heeft kunnen verspreiden?
4. In hoeverre voel je je toegerust om de Bijbel zelfstandig te bestuderen? Welke hulpmiddelen gebruik je op dit moment tijdens je bijbelstudie?
5. Wat was in het verleden de grootste hindernis bij je pogingen om de Bijbel te bestuderen? En in je huidige levensfase? Wat zou in de toekomst een hindernis kunnen zijn?