

Bijbel in Gewone Taal Dagboek

Elke dag een tekst

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Bijbel in Gewone Taal Dagboek

ISBN 9789089122582

NUR 707

Bijbeltekst: Bijbel in Gewone Taal © 2014 Nederlands Bijbelgenootschap,
Haarlem

Overdenkingen; © 2021 Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap,
Haarlem/Antwerpen

Ontwerp omslag en lay-out: Villa Grafica, Diemen

Opmaak en zetwerk: Gewoon Geertje, Genemuiden

© 2021 Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap, Haarlem/Antwerpen

Alle rechten voorbehouden.

Niets uit deze uitgave mag worden veelelvoudigd en/of openbaar gemaakt
door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke wijze dan ook,
zonder voorafgaande schriftelijke
toestemming van de uitgever.

Voor informatie over het citeren of overnemen van teksten uit de Bijbel in
Gewone Taal, zie bijbelgenootschap.nl/voorwaarden.

nBg Nederlands-Vlaams
Bijbelgenootschap

De Bijbel voor iedereen

Het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap (NBG) brengt de Bijbel dichtbij, al meer dan 200 jaar. In de Bijbel horen wij Gods boodschap van liefde voor de wereld, die ons in beweging brengt en onze weg verlicht. Daarom willen we dat mensen in binnen- en buitenland toegang krijgen tot de Bijbel.

Elke dag een tekst

Elke dag lezen uit de Bijbel, dat is voor veel mensen een goede gewoonte. Misschien vind je het fijn om zo je dag te beginnen, of juist af te sluiten.

Welk moment je ook kiest, in dit dagboek vind je voor elke dag van het jaar een gedeelte uit de Bijbel in Gewone Taal. In 365 dagen lees je van alle bijbelboeken een stukje. Behalve een tekst uit de Bijbel, staat er op elke pagina ook een korte gedachte om verder over na te denken. Op die manier hopen we dat de woorden uit de Bijbel nog meer voor jou gaan betekenen.

Het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap



1 januari

NIEUWJAARSDAG

Het begin

In het begin maakte God de hemel en de aarde.

De aarde was leeg en verlaten. Overal was water, en alles was donker. En er waaide een hevige wind over het water.

De eerste dag

Toen zei God: 'Er moet licht komen.' En er kwam licht. God zag hoe mooi het licht was. Hij scheidde het licht en het donker. Het licht noemde hij 'dag' en het donker noemde hij 'nacht'.

Toen werd het avond en het werd ochtend. Dat was de eerste dag.

Alles op zijn plek

God maakt verschil tussen het licht en het donker, het water en het land, en ook de dag en de nacht. Alles krijgt een eigen plaats en functie. Het kan heel fijn zijn om dat zelf ook te doen: de dingen in je leven een eigen plaats geven. Dat kan voor rust zorgen.



GENESIS 9:8-17

2 januari

God doet de mensen een belofte

Verder zei God tegen Noach en zijn zonen: ‘Nu ga ik een belofte doen aan jullie en aan de mensen die na jullie leven. Ik doe die belofte ook aan alle dieren op aarde, aan de wilde en de tamme dieren, aan de vogels en aan alle dieren die uit de boot gekomen zijn. Ik beloof dat ik de mensen en de dieren nooit meer zal doden door een grote overstroming. Er zal nooit meer een overstroming komen die de hele aarde verwoest.’

God geeft een teken van zijn belofte

God zei verder: ‘Ik geef jullie voor altijd een teken van mijn belofte. Ik zet mijn boog in de wolken. Dat is het teken van mijn belofte aan jullie en aan alles wat op aarde leeft. Steeds als ik veel wolken over de aarde stuur, zal er een regenboog tevoorschijn komen. Dan zal ik denken aan mijn belofte aan jullie en aan alles wat leeft. Nooit meer zal het water iedereen doden en alles verwoesten. Als de regenboog in de wolken verschijnt, zal ik die boog zien. Dan denk ik aan mijn belofte. Die belofte geldt voor altijd.’

Beloofd is beloofd

Doe jij altijd wat je beloofd hebt? God gaf de regenboog, zodat wij zijn belofte niet vergeten. Maar ook zodat God zelf aan zijn belofte blijft denken!

Wat helpt jou om te doen wat je beloofd hebt?



3 januari

Hagar krijgt een zoon

De engel van de Heer zei ook: 'Ik heb gehoord hoe ongelukkig je bent. Ik zal je heel veel nakomelingen geven, zo veel dat niemand ze kan tellen. Je bent nu zwanger en je zult een zoon krijgen. Die moet je Ismaël noemen. Je zoon zal zo wild zijn als een wilde ezel. Hij zal altijd doen wat hij zelf wil. En hij zal met iedereen ruziemaken, ook met zijn eigen familie.'

Toen zei Hagar tegen de Heer: 'U bent een God die mensen ziet. Ik heb gezien dat u mij ook ziet.'

De put waar Hagar zat, wordt Lachai-Roï genoemd. Die put ligt tussen Kades en Bered.

Hagar kreeg een zoon. Abram noemde hem Ismaël. Abram was 86 jaar toen Ismaël geboren werd.

Abram heet voortaan Abraham

Toen Abram 99 jaar oud was, kwam de Heer bij hem. De Heer zei: 'Ik ben de machtige God. Blijf altijd dicht bij mij en doe wat goed is. Dan beloof ik dat je heel veel nakomelingen zult krijgen.' Abram maakte een diepe buiging.

God ging verder: 'Voortaan heet je niet meer Abram, maar Abraham. Ik beloof je dat er later heel veel volken van je zullen afstammen. Ik zal je heel veel nakomelingen geven. Er zullen niet alleen veel volken van je afstammen, maar ook veel koningen.

Ik doe je een belofte die ook geldt voor je nakomelingen, en voor alle generaties na jou, voor altijd. Ik zal jouw God zijn en de God van je nakomelingen. Je bent nu een vreemdeling in het land Kanaän. Maar ik zal dit hele land aan jou geven. Kanaän zal voor altijd het land van jou en je nakomelingen zijn. En ik zal ook hun God zijn.'

Alleen

Voel je je weleens onbelangrijk en eenzaam? Heb je weleens het gevoel dat er niemand aan je denkt?

Hagar is helemaal alleen, en ook nog op de vlucht. En toch weet ze dat God haar niet vergeet. Ze weet dat Hij haar gezien heeft. Want God ziet elk mens, iedereen is belangrijk. Ook jij!



4 januari

Luister goed naar wijze lessen

In dit boek staan de wijze lessen van Salomo. Salomo was een zoon van David, en hij was koning van Israël.

Door deze lessen leren mensen hoe ze moeten leven. Ze worden er wijs en verstandig door. De lessen helpen mensen om eerlijk en goed te leven. Ze helpen jonge mensen om verstandig te worden en geen domme dingen te doen.

Ook mensen die al wijs en verstandig zijn, moeten luisteren naar deze woorden en deze goede raad. Dan worden ze nog wijzer, en dan zullen ze de lessen van wijze mensen nog beter begrijpen.

Je kunt alleen wijs worden als je eerbied hebt voor de Heer. Mensen die geen eerbied hebben voor de Heer, willen geen dingen leren. Zij willen niet wijs worden.

Spreuken voor het leven

In het boek Spreuken vind je veel spreuken waarover je wat meer moet nadenken. Bijvoorbeeld spreuken die gaan over wat echte wijsheid is en wat dwaasheid is. Je moet steeds op zoek gaan naar wijsheid, alsof je naar een schat zoekt. De belangrijkste les van het hele boek is dat je eerbied moet hebben voor God. Dan zul je echt wijs worden.



5 januari

De knecht vertrekt met Rebekka

Toen nam de familie afscheid van Rebekka en van Abrahams knecht en zijn mannen. De vrouw die vroeger voor Rebekka gezorgd had, ging ook mee. De familie wenste Rebekka geluk. Ze zeiden: ‘Zusje, we hopen dat je kinderen krijgt en ontelbaar veel nakomelingen. En dat je nakomelingen sterker zullen zijn dan hun vijanden.’

Rebekka en haar slavinnen gingen op hun kamelen zitten. Ze reden achter de knecht van Abraham aan. Zo ging de knecht op weg naar huis, met Rebekka.

Rebekka komt bij Isaak

Intussen was Isaak bij de put Lachai-Roï geweest. En hij was weer terug in de Negev-woestijn. Daar woonde hij.

Op een dag liep hij buiten in het veld. Hij was verdrietig omdat zijn moeder niet meer leefde. Het was al bijna avond. Toen hij opkeek, zag hij kamelen aankomen.

Op dat moment keek ook Rebekka op. Ze zag Isaak en sprong snel van haar kameel. Ze vroeg aan de knecht: ‘Wie is die man die daar aankomt?’ De knecht zei: ‘Dat is Isaak, mijn meester.’ Toen deed Rebekka haar sluier voor haar gezicht.

De knecht vertelde aan Isaak alles wat hij gedaan had. Isaak nam Rebekka mee naar de tent van Sara, zijn moeder. Rebekka werd zijn vrouw. Isaak ging veel van Rebekka houden. Daardoor was hij niet meer zo verdrietig over de dood van zijn moeder.

Echte liefde?

Eerst trouwen en elkaar daarna pas leren kennen. In onze tijd zou je dat niemand aanraden. Maar bij Isaak en Rebekka gaat het zo, en het blijkt echte liefde te zijn.

Wat is volgens jou echte liefde?



6 januari

Jakob krijgt een droom

Jakob was uit Berseba vertrokken. Hij was op weg naar de stad Charan. Toen de zon onder was, zocht hij een plaats om te slapen. Hij pakte een grote steen. Die legde hij onder zijn hoofd, en zo ging hij slapen.

Toen kreeg hij een droom. Hij zag een trap van de aarde naar de hemel. Hij zag engelen van God die de trap op liepen en weer naar beneden gingen. En hij zag dat de Heer bij hem kwam staan.

De Heer zei: 'Ik ben de Heer, de God van Abraham en van Isaak. Het land waarop je nu ligt te slapen, zal ik aan jou en je nakomelingen geven. Je zult veel nakomelingen krijgen. Zo veel dat niemand ze kan tellen. Je nakomelingen zullen steeds meer land krijgen, in het oosten, het westen, het noorden en het zuiden. En als de volken op aarde elkaar geluk toewensen, zullen ze zeggen: 'Ik hoop dat je net zo gelukkig wordt als Abraham en zijn nakomelingen.'

Ik zal bij je zijn. Ik zal je beschermen, overal waar je heen gaat. En ik zal je weer terugbrengen naar dit land. Ik blijf bij je totdat ik gedaan heb wat ik je beloofd heb.'

Jakob begrijpt dat de Heer er was

Toen Jakob wakker werd, dacht hij: Ik wist niet dat de Heer hier aanwezig was. Maar het is wel zo! Dat maakte veel indruk op hem. Hij dacht: Wat een bijzondere plek is dit. Dit is het huis van God en de poort naar de hemel.

Nooit alleen

Jakob moet vluchten om zijn leven te redden. Het is zijn eigen schuld. Maar dan ontdekt hij: De Heer is hier. Hij is vlakbij! Wat ik ook gedaan heb, Hij laat me niet in de steek. Hij gaat met me mee.

Wanneer merkte jij dat God bij je was?



PSALM 1:1-6

7 januari

Twee manieren van leven

Gelukkig is iemand die niet luistert naar slechte mensen,
die nee zegt tegen hun verkeerde plannen.

Als slechte mensen spotten met God,
doet hij niet mee.

Maar hij is blij met de wet van de Heer.

Daar is hij dag en nacht mee bezig.

Het gaat altijd goed met hem.

Hij lijkt op een boom aan het water.

De boom geeft vruchten,

ieder jaar opnieuw,

en zijn bladeren blijven altijd groen.

Met slechte mensen gaat het heel anders.

Zij zullen verdwijnen,

zoals stof dat wegwaait in de wind.

Als God rechtspreekt,

blijft er niets van hen over.

Ze horen niet bij het volk van God.

De Heer beschermt mensen die leven zoals hij het wil.

Maar met slechte mensen loopt het verkeerd af.

Hoe word je gelukkig?

De dichter van Psalm 1 zegt dat je gelukkig wordt als je blij bent met de wet van God. Het belangrijkste uit die wet is: Houd van de mensen om je heen, houd van Gods schepping en houd van God zelf. Dan wordt je leven zinvol.

Hoe kan de wet van God jou helpen om gelukkig te zijn?



8 januari

Jakob vecht met een onbekende

Het was nog nacht toen Jakob opstond. Hij riep zijn twee vrouwen, zijn twee slavinnen en zijn elf kinderen. Hij ging met ze naar de rivier de Jabbok, naar een ondiep gedeelte. Daar bracht hij ze naar de overkant. Daarna bracht hij ook al zijn bezittingen naar de overkant.

Jakob bleef alleen achter. Opeens was er iemand die met hem begon te vechten. Ze vochten totdat het ochtend werd. Toen de onbekende man merkte dat hij niet van Jakob kon winnen, raakte hij Jakobs heup aan. De heup schoot uit de kom.

De onbekende zei: 'Laat me gaan. Het begint al dag te worden.' Maar Jakob zei: 'Ik laat u niet gaan. Eerst moet u mij zegenen.'

De ander vroeg: 'Hoe heet je?' Jakob zei: 'Ik heet Jakob.' De ander zei: 'Voortaan heet je niet meer Jakob, maar Israël. Je hebt gevochten met God en met mensen. En je hebt gewonnen.'

Toen zei Jakob: 'Vertel nu hoe u heet.' Maar de ander zei: 'Waarom vraag je hoe ik heet?' Daarna zegende hij Jakob.

Jakob noemde die plaats Peniël. Hij zei: 'Hier heb ik God gezien, met mijn eigen ogen. En toch ben ik blijven leven.' Toen kwam de zon op. Jakob stak de rivier over bij Peniël. Hij liep moeilijk, omdat zijn heup pijn deed.

De Israëlieten eten nog steeds geen vlees van de heup van een dier. Want dat is de plek waar Jakob geraakt was.

Vechten om verder te komen

Wie is die onbekende man die met Jakob vecht? In vers 31 zegt Jakob: 'Hier heb ik God gezien, met mijn eigen ogen.' Jakob noemt deze plek daarom Peniël. Dat betekent: gezicht van God. Misschien vecht Jakob ook wel met zijn verleden, met zijn bedrog. Jakob komt gewond uit dit gevecht. Toch is het ook een nieuw begin. Hij krijgt een nieuwe naam. Vechten met je verleden is niet makkelijk. Maar je leert ervan, en zo kun je weer verder komen in je leven. Een wijze les!



9 januari

Juda begrijpt dat hij fout geweest is

Ongeveer drie maanden later vertelde iemand aan Juda: 'Je schoondochter Tamar heeft zich als een hoer gedragen en nu is ze zwanger.' Juda zei: 'Breng haar de stad uit. Ze moet verbrand worden!'

Maar toen Juda's knechten Tamar kwamen halen, stuurde zij iemand naar Juda toe. Die man moest zeggen: 'Tamar is zwanger van de man van wie deze dingen zijn. Kijk eens goed: van wie zijn deze ketting met die naam en van wie is deze stok?'

Juda herkende zijn spullen. Hij zei: 'Tamar is niet schuldig, maar ik wel. Want ik heb mijn zoon Sela niet aan haar gegeven.' Juda sliep nooit meer met Tamar.

Tamar krijgt twee zonen

Toen Tamar moest bevallen, kreeg ze een tweeling. Bij de bevalling stak één van de kinderen zijn hand naar buiten. De vroedvrouw deed een rode draad om zijn hand. Ze zei: 'Deze kwam als eerste tevoorschijn.' Maar het kind trok zijn hand weer terug en toen kwam eerst het andere kind. De vroedvrouw zei: 'Wat een doorzetter ben jij!' Dat kind werd Peres genoemd. Daarna kwam zijn broer, met de rode draad om zijn hand. Hij werd Zerach genoemd.

De fouten van een ander

Als Juda hoort dat zijn schoondochter zwanger is, wordt hij woedend. Soms worden mensen boos op anderen om zo hun eigen fouten te verbergen. Herken je dat?