

Kom, Heilige Geest!

Van Jan Pool verscheen eerder bij KokBoekencentrum Uitgevers:

Onvoorstelbare genade

Jan Pool

**Kom,
Heilige
Geest!**

Vul ons met uw liefde en kracht

KokBoekencentrum Uitgevers – Utrecht

ISBN 978 90 435 3775 9

ISBN 978 90 435 3776 6 (e-book)

NUR 707

Ontwerp omslag: Flashworks.nl

Lay-out en dtp binnenwerk: Gewoon Geertje

© 2022 KokBoekencentrum Uitgevers, Utrecht

www.kokboekencentrum.nl

Alle rechten voorbehouden

KokBoekencentrum Uitgevers vindt het belangrijk om op milieuvriendelijke en verantwoorde wijze met natuurlijke bronnen om te gaan. Bij de productie van het papieren boek van deze titel is daarom gebruikgemaakt van papier waarvan het zeker is dat de productie niet tot bosvernietiging heeft geleid.

Inhoud

Woord vooraf	7
Inleiding	9
<i>Come Holy Spirit</i>	13
1. In welk seizoen leven wij?	15
2. Het koninkrijk van God en de Heilige Geest	25
3. De doop in de Heilige Geest	35
4. Vertrouwelijke omgang met de Heilige Geest	45
5. De Heilige Geest vormt ons karakter	55
6. De Heilige Geest geeft kracht om te getuigen	72
7. De Heilige Geest geeft leiding	82
8. De Heilige Geest schenkt ons zijn gaven	92
9. De gave van profetie	109
10. Tongentaal, hoe werkt dat?	125
11. Tijd voor een nieuwe opwekking	137
12. Oordeel niet te snel	147
13. Hoe wordt een opwekking geboren?	157
<i>Huis van gebed</i>	168
Geraadpleegde literatuur	171
Noten	173

Voor tekstvermelding is, tenzij anders aangegeven, gebruikgemaakt van de Nieuwe Bijbelvertaling (NBV). Bij andere vertalingen geldt als afkorting:

- HB = Het Boek (1988)
- HSV = Herziene Statenvertaling (2008)
- GNB = Groot Nieuws Vertaling (1996)
- MSG = The Message (2002)
- WV = Willibrordvertaling (1995)
- BGT = Bijbel in Gewone Taal (2014)
- NBG = Nederlands Bijbelgenootschap (1951)
- NKJV = New King James Version (1982)

Woord vooraf

In een tijd waarin het onderwerp ‘energie’ hoog op de agenda staat en er grote zorgen zijn over stroom, gas en andere (kracht) bronnen die nodig zijn om het leven draaiende te houden, is de grootste ongebruikte krachtbron de Heilige Geest. Hier zijn veel redenen voor te noemen, waaronder onwetendheid. De onwetendheid komt vaak voort uit het feit dat we er niet zoveel meer over praten of mee bezig zijn, met niet zelden een reden als teleurstelling.

Hoe verder ik las in dit nieuwe boek van Jan Pool, hoe meer mijn hart opsprong. De eerste hoofdstukken zijn een goede en duidelijke uitleg over wie de Heilige Geest is en wat Hij allemaal wil doen in ons leven, een stevig fundament. Het tweede deel is heel praktisch, met voorbeelden van hoe de Heilige Geest werkt, vroeger en nu, en hoe je daarin mag groeien maar ook mag toetsen, zodat de resultaten zichtbaar worden.

Ook de leerpunten uit de oude en recente geschiedenis van de kerk worden benoemd, want ja, als je nieuwe dingen wilt ontdekken, risico's gaat nemen, gaat het ook wel eens mis. Maar dat mag geen reden zijn om dan voorgoed ‘het kind met het badwater weg te gooien’. En toch is dat op veel plekken en in veel levens gebeurd.

Jaren geleden zat ik in een dienst in mijn eigen gemeente toen een paar tieners heel enthousiast op het podium vertelden over hun beleving met God tijdens een tienerweekend. Ik betrapte mezelf op de gedachte: Ach, dat gaat wel over. Het was het moment dat de Heilige Geest me als het ware een klap in het gezicht gaf en me confronteerde met de vraag: 'En waar ben jij het kwijtgeraakt?' Dat was heel confronterend, maar ook levensveranderend. Ben jij misschien ook *iets* kwijtgeraakt? Of is dit helemaal nieuw voor je? De Heilige Geest is een vriend die in ons woont en een onuitputtelijke bron van Gods kracht, die alle aspecten van ons leven wil vullen en ondersteunen. We kunnen onze roeping om te getuigen van Jezus en om Gods liefde en kracht in deze wereld te brengen niet volbrengen zonder de Heilige Geest. Het is niet optioneel.

Een land heeft geestelijke vaders nodig. Jan Pool is een van die vaders die God aan Nederland gegeven heeft. Met zijn ervaring als voorganger en als leider van bewegingen in het land, maar vooral omdat God hem zichtbaar die bediening heeft gegeven, is hij een steunpilaar, een voorbeeld en een stem voor velen. Jan Pool is een bruggenbouwer en jonge leiders hebben een bijzondere plek in zijn hart en bediening.

Ik ben Jan dankbaar voor dit boek, dat een aanmoediging is om niet alleen open te staan voor een opwekking, maar om ernaar op zoek te gaan. Ik geloof met hem dat God het niet alleen wil geven, maar dat 'elke generatie een opwekking nodig heeft'. Dat maakt dit boek zo belangrijk, want God is niet veranderd. Hij staat, als de goede Vader die Hij is, te popelen om ons het allerbeste en allerkrachtigste te geven wat er is: zijn Heilige Geest.

Ruben Flach,
directeur Stichting Opwekking

Inleiding

Al ruim een jaar liep ik met de gedachte rond om een boek over de Bergrede te schrijven. In februari heb ik daarover Arjen van Trigt, uitgever van KokBoekencentrum, benaderd. Hij wilde het wel uitgeven en vanaf 17 mei 2021 had ik in mijn agenda zes weken ingepland om dit boek te schrijven. In de weken daarvoor had ik al allerlei boeken en naslagwerken verzameld, zodat ik meteen aan de slag kon gaan. Op zondag 16 mei moest ik spreken in een kerk in Purmerend. Omdat het de zondag voor Pinksteren was, had ik besloten een preek over de Heilige Geest te houden. Gedurende de preek merkte ik al dat veel mensen diep geraakt werden en aan het einde van mijn boodschap stroomden bij diverse mensen de tranen over de wangen. Vervolgens werd het nummer 'Come Holy Spirit' van Martin Smith gedraaid. Op dat moment werd ik zelf ook diep geraakt. Op de terugweg naar huis heb ik het nummer diverse keren beluisterd en het hardop meegezongen. Ik kreeg toen de indruk dat de Heilige Geest mij vroeg om mijn plannen te wijzigen en eerst een boek over het werk van de Heilige Geest te schrijven. De volgende dag heb ik direct een mailtje naar Arjen gestuurd met de vraag of hij daarvoor openstond en hij reageerde daar zeer positief op. Zo werd de totstandkoming van dit boek een mooie illustratie van de

manier waarop we mogen leren samenwerken met de Heilige Geest.

De Heilige Geest doet zo veel. Hij is onze trooster, Hij pleit voor ons, Hij onderwijst ons, Hij getuigt van Jezus, Hij wijst ons de juiste wegen en maakt ons bekend wat komen gaat. Hij geeft ons kracht, liefde, vruchten en gaven. De Heilige Geest is de schatbewaarder, de beheerder van al Gods rijkdommen. Hij is degene die vanuit Gods overvloed aan ons doorgeeft wat we maar nodig hebben.

Als je dat allemaal tot je laat doordringen, dan is het best verbazingwekkend dat de Heilige Geest voor nogal wat christenen de grote onbekende is. Hoe anders was dat bij de eerste christenen: zij twijfelden er geen moment aan dat de totale metamorfose die ze met Pinksteren meemaakten, tot stand was gekomen door het vuur en de kracht van de Heilige Geest. Ze wisten heel goed dat ze voor Pinksteren vooral met zichzelf bezig waren en vol onzekerheid zaten. Maar na de uitstorting van Gods Geest spraken ze met grote vrijmoedigheid.

Helaas werd de Heilige Geest in de kerkgeschiedenis op den duur steeds meer genegeerd. Sommige negentiende-eeuwse rooms-katholieke theologen noemden de Heilige Geest zelfs de 'vergeten God'. Ook in onze tijd is in veel kerken de rol van de Heilige Geest onderbelicht. Daar waar de rol van de Vader en de Zoon duidelijk is, lijkt men soms met de Heilige Geest niet goed raad te weten.

Dr. Gerrit Vreugdenhil, als predikant verbonden aan de hervormde St. Jansgemeente te Gouda, schrijft in zijn voorwoord van het boek *God in ons midden* het volgende: 'Wat heeft de kerk in de eenentwintigste eeuw nodig om haar missie te kunnen vervullen? Hoe kan zij in de context van relativisme en secularisatie mensen winnen voor Jezus en tegelijk trouw blijven aan haar apostolische roeping? Het antwoord op die vragen ligt besloten in

de belofte die Jezus op de vooravond van het Pinksterfeest aan zijn discipelen doet: “... maar u zult de kracht van de Heilige Geest ontvangen, Die over u komen zal; en u zult Mijn getuigen zijn” (Hand. 1:8a, HSV). Het antwoord is niemand minder dan de Heilige Geest.¹

Daarom wil ik met dit boek deze belangrijke derde persoon van de goddelijke drie-eenheid in ere herstellen. Kom, Heilige Geest, kom!

Jan Pool

Come Holy Spirit

*Come Holy Spirit
Fall on us
Burn like a fire
Living flame of love*

*We're on our knees
Holy God
Show us Your glory
Oh God
We're on our knees
Crying for heaven to come to earth*

*Father God Your will be done
Christ in us Your Kingdom come
Spirit lead us now as one
Set Your Church on fire again*

(Martin Smith, Paul Nelson, Connor Patterson, Henry Milne,
Lydia McAllister & Matt Maher, © Gloworks Publishing Limited,
Bright City Collective Ltd)

1. In welk seizoen leven wij?

‘En toen de Pinksterdag aanbrak, waren allen tezamen bijeen. En eensklaps kwam er uit de hemel een geluid als van een geweldige windvlaag en vulde het gehele huis, waar zij gezeten waren; en er vertoonden zich aan hen tongen als van vuur, die zich verdeelden, en het zette zich op ieder van hen; en zij werden allen vervuld met de heilige Geest en begonnen met andere tongen te spreken, zoals de Geest het hun gaf uit te spreken’ (Hand. 2:1-4, NBG).

De Joden vierden driemaal per jaar feest rondom de oogst. Voor dat in 70 na Christus de tempel door de Romeinen vernietigd werd, reisden Joden vanuit alle delen van het Romeinse Rijk drie keer per jaar naar Jeruzalem om offers te brengen en deze feesten te vieren. Daarom worden ze ook wel ‘pelgrimsfeesten’ genoemd. Het ging om het feest van het Ongedesemde brood (het Paasfeest), het Wekenfeest (het Pinksterfeest) en het Loofhutfest (zie Deut. 16:16). Op gewone dagen was Jeruzalem in de eerste eeuw na Christus al een drukke, bedrijvige stad, maar tijdens deze grote feesten pulde de stad uit.

Het Pinksterfeest markeerde het einde van de gerstooft, die met Pesach was begonnen. Tegelijkertijd werd het begin van de